

ΑΓΓΕΛΟΣ ΔΕΛΗΒΟΡΡΙΑΣ: Τό διαρκές παρόν του πολιτισμού

«Μέ αλλα μάτια»

«Le vrai musée est la présence dans la vie de ce qui devait appartenir à la mort»¹

Άπόγευμα Τετάρτης, 28 Μαρτίου 2018, στήν αίθουσα γενικῶν συνελεύσεων τῆς Τραπέζης Έλλάδος: στό πλαισιο τῶν ἐκδηλώσεων «Καταθέσεις πολιτισμοῦ», δ “Αγγελος Δεληβορριάς συζητᾶ μέ τή δημοσιογράφο Μαργαρίτα Πονρούρα μέ θέμα «Ἀποτίμηση τῆς προσφορᾶς τῆς γενιᾶς τοῦ '30 σήμερα». Ή μεγάλη αἴθουσα εἶναι κατάμεστη: στό βάθος, σέ ἓνα χαμηλό πατάρι-προσκήνιο, βυθισμένοι σέ δύο πράσινες δερμάτινες πολυθρόνες, δημοσιογράφος ἔρωτᾶ καί δ προσκεκλημένος ἀπαντᾶ. Ἀπό τήν πρώτη στιγμή ἔχω τήν αἰσθηση ὅτι δ “Αγγελος εἶναι ἀπών. Οἱ ἀπαντήσεις πλατειάζουν, ἐνίοτε καθυστεροῦν δη καί ἀντικαθίστανται ἀπό χιουμοριστικές «ἀτάκες». Ή ἄνεση τοῦ συγκεκριμένου ὁμιλητῆ «ἐπί σκηνῆς» εἶναι γνωστή χαρισματική παρουσία, λαμπρό βλέμμα, εὐφράδεια, ζεστή φωνή, ἄνετος αὐτοσχεδιασμός. Ωστόσο, αὐτό τό ἀπόγευμα διακρίνω μά κουρασμένη ἀπόσταση, μά εὐγενική ἄρνηση τοῦ “Αγγελου νά ἀκολουθήσει τή δημοσιογράφο στήν προσπάθειά της νά ἐμβαθύνει στό θέμα. Τό κοινό δέν φαίνεται νά συμμερίζεται τίς ἀνησυχίες μου. Μέ τό κλείσιμο τῆς ἐκδήλωσης σχηματίζει μεγάλη οὐρά προκειμένου νά συγχαρεῖ τόν ὁμιλητή.

Πέμπτη, 29 Μαρτίου, ήμέρα κατά τήν δοπία στήν Ακαδημία Αθηνῶν συγκαλεῖται δη ὀλομέλεια τῆς Τάξης τῶν Γραμμάτων καί τῶν Τεχνῶν γιά νά ἀποφασίσει γιά τήν τελική κατάταξη τῶν τριῶν ὑποψηφίων πού διεκδικοῦν τήν ἔδρα τῆς ζωγραφικῆς. Πρόδεδρος τῆς τάξης αὐτή τήν περιόδο εἶναι δ Δεληβορριάς, δ ὅποιος ἔναν χρόνο νωρίτερα μέ ἔχει παροτρύνει νά συμμετάσχω στή διαδικασία. Ως ὑποψήφιος περιμένω τά τελικά ἀποτελέσματα νωρίς τό μεσημέρι. Ωστόσο ή ὥρα περνάει χωρίς νέα. Τό ἀπόγευμα δ “Αγγελος μοῦ τηλεφωνεῖ. Εἶναι πολύ σύντομος καί ἀποφεύγει νά μπει σέ λεπτομέρειες: συγκέντρωσα τήν ἀπαιτούμενη ἀπόλυτη πλειοψηφία προκειμένου διαδικασία νά παραπεμφεῖ στήν ὀλομέλεια τῆς Ακαδημίας γιά τήν τελική ἐκλογή. “Ομως, συγχρόνως, μοῦ ἐκφράζει τήν κούραση καί τόν ἐκνευρισμό πού τοῦ ἔχουν προξενήσει οἱ ἐπανειλημμένες ψηφοφορίες. Τόν πιστεύω καί ἀνησυχῶ. Ή ίδια ή φωνή του εἶναι κουρασμένη.

Μπαίνουμε στή Μεγάλη Έβδομάδα. Δέν ἐπικοινωνοῦμε. Γνωρίζω δτι, ἀνάμεσα σέ ἄλλα, δ “Αγγελος ἐτοιμάζει τήν ὁμιλία του γιά τήν ήμέρα τῆς ἐπίσημης ὑποδοχῆς του στήν Ακαδημία πού ἔχει προγραμματισθεῖ γιά τίς 24 Απριλίου.

Μεγάλη Παρασκευή, 6 Απριλίου. Τηλέφωνο. Ό “Αγγελος βρίσκεται στήν ἐντατική. Πνεύμονες, καρδιά... Παρακολουθοῦμε καθημερινά μέ ἀγωνία τίς ἔξελίξεις στή φάση τῆς βαθιᾶς καταστολῆς. Σπίθες ἐλπίδας στό κράτος τοῦ ζόφου.

1. «Τό ἀλληλινό μουσεῖο εἶναι ή παρουσία στή ζωή αὐτῶν πού θά ἔπρεπε νά ἀνήκουν στόν θάνατο»: André Malraux, *Le musée imaginaire*, Παρίσι 1965 [1947], σ. 233.

Άλέκος Βλ. Λεθίδης, «Μέ αλλα μάτια»

Τρίτη, 24 Απριλίου: ό "Αγγελος ἔφυγε. Ὡταν ἡ ἡμέρα πού ἡ Ἀκαδημία θά τόν
ύποδεχόταν.

*Τό χειρότερο ἀπ' ὅλα:
πεθαίνονν
και τά
ποιήματα –
τό τελευταῖο κουνδούνι
στό μαῦρο σκούφο μον*

Αθήνα, 16.3.78²

"Ο Δεληβιορδιᾶς πρέπει νά ἄρχισε νά στήνει τό μουσεῖο τῆς δόδου Κριεζώτου γύρω στό 2010. Προφανῶς εἶχε προηγηθεῖ μιά μακρά περίοδος προετοιμασίας, πού μόνο ἡ ἀκαταβλήτη δραστηριότητα καί ἐπιμονή του μπροῦσε νά ἀντέξει. "Ηθελε νά φέρει σέ πέρας τό στήσιμο ἐνός νέου μουσείου σχεδόν ἐκ τοῦ μηδενός. Μάλιστα, ἐνός μουσειακοῦ «παραρτήματος», πού, κατ' ἀρχήν, δέν φαινόταν νά ἔχει ἄμεση λειτουργική σχέση μέ τόν κεντρικό κορμό τοῦ Μουσείου Μπενάκη. Βέβαια, δί Νίκος Χατζηκυριάκος-Γκίκας, δωρητής τοῦ απηρίου καί τοῦ περιεχομένου του, ἥταν ἔνα διακεκριμένο μέλος τῆς περίφημης «γενιᾶς τοῦ '30». Ωστόσο, δί Δεληβιορδιᾶς σέ αὐτή τήν περίπτωση στόχευε σέ κάτι πού θά ξεπερνοῦσε τά ὅρια ἐνός μουσείου ἀφιερωμένου σέ ἔναν καί μόνο καλλιτέχνη – ὅπως, γιά παράδειγμα, συμβαίνει μέ τό ἐργαστήριο-κληροδότημα τοῦ γλύπτη Πάννη Παππᾶ. Διανύοντας τήν ὅδον δεκαετία τῆς ζωῆς του βίωνε τήν ευκαιρία καί τήν πρόκληση νά προσθέσει μιά πολύ ἰδιαίτερη ψηφίδα στό μουσειακό συγκρότημα γιά τό ὅποιο, παραλαμβάνοντας τή σκυτάλη ἀπό τόν ἰδρυτή του Αντώνη Μπενάκη καί τόν βυζαντινολόγο Μανόλη Χατζηδάκη, εἶχε ὁ ἴδιος γιά πάνω ἀπό σαράντα χρόνια ἐγγαστεῖ σκληρά καί παραγωγικά. "Ἄς ἐστιάσουμε λοιπόν σέ αὐτό τό μεγάλο ἐγχείρημα τοῦ Δεληβιορδιᾶ, πού, ὅπως εἴναι φυσικό, δέν ἔχει ἀκόμα ἀποτιμήσει.

Τό 2010, μοῦ εἶχε ζητηθεῖ ἀπό τή Νίκη Γρυπάρη νά γράψω ἔνα κείμενο γιά τόν Πάννη Τσαρούχη στόν κατάλογο πού εἶχε κυκλοφορήσει μέ ἀφορμή τή μεγάλη ἀναδρομική ἔκθεση τοῦ ζωγράφου στό Μουσεῖο Μπενάκη. "Ισως αὐτό στάθηκε ἡ αἰτία πού, λίγους μῆνες ἀργότερα, δέχτηκα ἔνα τηλεφώνημα ἀπό τόν "Αγγελο, δί ὅποιος, πρώτον, μοῦ ζητοῦσε νά γράψω ἔνα κείμενο-παρουσίαση τοῦ Τσαρούχη γιά τό μουσεῖο –πράγμα πού δυστυχώς δέν ἔκανα ποτέ – καί, δεύτερον, μέ καλοῦσε νά τόν ἐπισκεφθῶ στήν Κριεζώτου καί νά δῶ τίς ἐργασίες στησίματος τῆς «Πινακοθήκης Γκίκα» πού ἥταν σέ ἔξελιξη. Μοῦ δήλωσε ὅτι εἴπαι εὐπρόσδεκτος ὅποιας δήποτε ἡμέρα ἥθελα καί ὅτι δί ἴδιος βρισκόταν ἐκεῖ καθημερινά ἀπό τίς ἔξι τό πρωί.

2. Πάννης Ρίτσος, *Ποιήματα ΙΑ'*, Αθήνα 2007, σ. 82.

ΑΓΓΕΛΟΣ ΔΕΛΗΒΟΡΡΙΑΣ: Τό διαρκές παρόν τοῦ πολιτισμοῦ

Γνώριζα ὅτι ἀκολουθεῖ τή συγκεκριμένη πρακτική ὅτι δηλαδή ἔναντι φύλους, συναδέλφους καὶ συνεργάτες στό ἐν ἔξελίξει ἔργο μέ στόχο νά ἀκούσει ἀπόψεις καὶ σχόλια. “Οταν ἔφτασα στό μουσεῖο, ὁ Ἀγγελος ἔστηνε στό ἰσόγειο τόν τοῦχο μέ τίς φιγοῦρες τοῦ Σωτῆρη Σπαθάρη καὶ ἦταν ἀπορροφημένος καὶ ἐνθουσιασμένος, ὅπως ἔνα μικρό παιδί μέ τά παιχνίδια του. Κοιτάζοντας γύρω μου μέ μιὰ γρήγορη ματιά εἶδα νά μέ περιβάλλουν πρόσωπα ὅπως ὁ Γεράσιμος Στέρης, ὁ Ἀναστάσιος Ὁρλάνδος, ἡ Σέμηνη Καρούζου, ὁ Δημήτρης Πικιώνης, ὁ Δημήτρης Μητρόπουλος, ἡ Μέλπω Μερλιέ καὶ πολλοὶ ἄλλοι. Προχωρήσαμε ἀνεβαίνοντας διαδοχικά τούς ὑπόλοιπους τρεῖς δρόφους. Ὁ Ἀγγελος μοῦ ἔδιπλωσε γενναιόδωρα τό δραμά του δείχνοντάς μου διάφορα ἐκθέματα, ἐπισημαίνοντας ἐλλείψεις, δηλώνοντας χαρούμενος γιά σπάνια ἀποκτήματα –δῶρα ἡ δάνεια– καὶ, πάνω ἀπό ὅλα, ξεχειλίζοντας ἀπό ὄρεξη γιά περαιτέρω ἔρευνα καὶ «κυνήγη» ὑλικῶν ἀντικειμένων.

Παρακολούθωντας αὐτή τήν ἐμπνευσμένη καὶ ἔξαιρετικά φιλική ἔναγηση εἰσχωροῦσα σέ ἔνα γοητευτικό δίκτυο σχέσεων καὶ ἀναφορῶν, πού δέν δύνομά-ζονταν, ἀλλά προέκυπταν ἀβίαστα ἀπό τήν περιδιάβαση στίς προθῆκες τοῦ μουσείου. Ἀκόμα, διαπίστωνα ἀπό κοντά τό εὗρος καὶ τό μέγεθος τῶν φιλοδοξιῶν τοῦ Ἀγγελου, πού, ὅπως μοῦ δήλωσε ρητά ἐκείνη τήν ἡμέρα, ἦταν ἀποφασισμένος νά συνενώσει γιά πρώτη φορά κάτω ἀπό τήν ἴδια στέγη καλλιτέχνες καὶ διανοούμενους πού, ἀπό τή μιά, προέρχονταν ἀπό διαφορετικά πεδία καὶ περιβάλλοντα καὶ, ἀπό τήν ἄλλη, εἶχαν διαφορετικές ἰδεολογικές θεωρήσεις. Καὶ τό ἔκανε. Ὁ Κ. Θ. Δημαρᾶς ἀναφέρει κάπου ὅτι «ἡ γενιά μου ὑστέρησε ποσοτικά στήν ἐνεργητική πολιτική παρουσία της, γιά τρεῖς διαδοχικούς ἀλλεπάλληλους λόγους: τή δικτατορία τοῦ Μεταξᾶ, τόν δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο καὶ τά περιστατικά πού ἀκολούθησαν στήν Ἑλλάδα»³. Τό ἐγχειρῆμα τοῦ Ἀγγελου ἀναδεικνύει τόν μονομερή καὶ προβληματικό χαρακτήρα τής συγκεκριμένης τοποθέτησης, πού προφανῶς ἀφορᾶ τήν περιόριμη «γενιά τοῦ '30». Πιατί ἡ «Πινακοθήκη Γκίκα» συμπληρώνει ἀκριβῶς τήν εἰκόνα αὐτής τής γενιᾶς συμπεριλαμβάνοντας ἐκείνους τούς ἐκπροσώπους της, πού, ἔχοντας πλειοδοτήσει ποσοτικά σέ ἐνεργητική πολιτική παρουσία, ὑπέστησαν διωγμούς, μαρούχοροντες ἐκτοπίσεις, ἔξοριές, βασανισμούς καὶ κατέληξαν νά ἔξιστρακιστοῦν καὶ πολιτισμικά. Αὐτή λοιπόν ἡ «συμπληρωμένη» εἰκόνα τής γενιᾶς τοῦ '30 ἀποτελεῖ ἴδιαίτερα σημαντικό ἐπίτευγμα τοῦ Ἀγγελου, πού ἀνοίγει προοπτικές γιά μιά κατανόηση καὶ μελέτη τῶν πολιτισμικῶν δεδομένων τής ἐποχῆς μέ σύγχρονους δρους.

Πρὸιν ἀρχίσω νά γράφω αὐτό τό κείμενο, τό καλοκαίρι τοῦ 2018, ἔνοιωσα τήν ἀνάγκη νά ἐπισκεφθῶ γιά μιά ἀκόμα φορά τό μουσεῖο τής Κριεζώτου· νά τό δῶ «μέ ἄλλα μάτια»⁴ ὅπως θά ἔλεγε ὁ Ἀγγελος. Πέρασα περισσότερο ἀπό ἔνα τετρά-

3. Mario Vitti, *'Η γενιά τοῦ '30. Ίδεολογία καὶ μορφή*, Αθήνα 2000, σ. 67.

4. Λίλα Μαραγκοῦ, «Ἀγγελος Δεληβορρίας, ὁ “παντοδαής”, ὁ ἀνεπανάληπτος...», π. *Τά Νέα τῆς Τέχνης*, τχ. 238, Μάιος-Ιούλιος 2018.

ωρο μέσα, ἀνεβαίνοντας ἀπό το ἵστογειο στόν τρίτο ὅροφο καί «περιδιαβάζοντας» στήν κυριολεξία τίς προθῆκες πού ἀκομποῦν περιφετρικά στούς τούχους ἢ δημιουργοῦν νησίδες στό κέντρο τῆς μεγάλης αἴθουσας. Στόχος μου βέβαια δέν ἦταν ἡ λεπτομερειακή μελέτη κειμένων καί ἐκθεμάτων. Κάτι τέτοιο θά ἀπαιτοῦσε ἐπανειλημμένες ἐπισκέψεις καί πολύ μεγαλύτερο χῶρο γραπτοῦ κειμένου. Συγκομιδή: μιά σειρά γρήγορων –ώστόσο ὅχι φευγαλέων – ἐντυπώσεων καί «στατιστικῶν» στοιχείων, τῶν ὅποιων οἱ ἐπανειλημμένες διασταυρώσεις γέννησαν οὐαὶς εὔφορες –γιά μένα– ἰδέες. Σκέφτομαι ὅτι αὐτός εἶναι προφανῶς ἔνας τρόπος πού λειτουργεῖ ἡ μουσειολογική στρατηγική τοῦ Ἀγγελού. Σέ μιά ἐποχή πού ἡ μετανεοτερική θεωρία καί αἰσθητική στοχοποιεῖ τόν «μονοσήμαντο καί ἔξουσιαστικό» χαρακτήρα τῶν μουσείων, ἐνῶ ἐπιμελητές καί καλλιτέχνες τῆς παγκοσμιοποιημένης μας πραγματικότητας μιχανεύονται τρόπους γιά νά ἀποδομήσουν αὐτόν τόν «ἀπαρχαιωμένο» θεσμό, δ Ἀγγελος, μέ σιγουριά καί ἀθόρυβα, καταπίνεται νά δλοκληρώσει τό δικό του πολύτλευρο ἔργο. Αἰσθάνεται τήν ἀνάγκη νά στήσει ἔνα μνημεῖο στή γενιά πού, μέ τά λόγια τοῦ Πώργου Θεοτοκᾶ, ἔβαλε ἀργοπορημένα καί ἀπότομα τήν Ἑλλάδα στόν 20ό αιώνα⁵. Μιά γενιά πού ἔφερε τή ντόπια διανόηση σέ ἐπαφή μέ τήν εὐρωπαϊκή πρωτοπορία, προσπαθώντας παράλληλα νά φιλοτελεῖ τή νεοτερικότητα στήν παράδοση. Μιά γενιά πού «πρόβαλε ἔνα πολιτισμικό ὄραμα γιά τή χώρα πού οἱ ἐπόμενες γενιές δέν κατάφεραν νά ὑποκαταστήσουν»⁶. Ἀλλά καί μιά γενιά παρεξηγημένη, πού, τελικά, δέν ἔχει ἀκόμα μελετηθεῖ σέ βάθος, καί τό ἔργο της δέν ἔχει ἀξιολογηθεῖ σέ σχέση μέ τήν εὐρωπαϊκή πολιτισμική ιστορία τῆς ἀντίστοιχης περιόδου. Μιά γενιά, τέλος, πού τείνει νά ξεχαστεῖ σχεδόν δλοκληρωτικά ἀπό τίς ήλικιες πού μορφώνονται ἀπό τό διαδίκτυο, καί ἔχει καταστεῖ ἀντικείμενο κριτικῆς ἢ καί χλεύης ἔξαιτίας οὐαὶς ποιων ἀναχρονιστικῶν καί ἀνεπεξέργαστων προσλήψεων ἐννοιῶν, ὅπως, γιά παραδειγμα, ἡ «έλληνικότητα».

Ο Ἀγγελος κατάφερε νά ἀπλώσει ἔνα εὐρύτατο πεδίο ὅπου καί ὁ πιό σκεπτικιστής θεατής θά βρει τά ἐναύσματα πού θά τόν διδηγήσουν στήν ἐλεύθερη μελέτη αὐτῆς τῆς ἀπό τήν ἀρχή βαθιά ἀντιφατικῆς καί συγκρουσιακῆς περιόδου. «Οπως γνωρίζουμε, δ ὁρος «γενιά» εἶναι ἀπροσδιόριστος καί συζητήσιμος. Ο Ἀγγελος κινεῖται στά γνωστά δρα: ἔτος γεννήσεως ἀπό 1885 μέχρι 1925. Βέβαια, χωρίς νά μπορεῖ νά ἀποφύγει τά γνωστά προβλήματα πού παρουσιάζουν οἱ χρονικές ἢ ἄλλου εἰδούς δριθετήσεις. Πά παράδειγμα, δ Κωνσταντίνος Παρθένης (γεννημένος τό 1878), δέν συμπεριλαμβάνεται στό μουσεῖο. Όμως δ μαθητής, φί-

5. «Αληθινά, ἀπό τούς ἀνθρώπους τῆς ἡλικίας μου ἄρχισε στήν Ἑλλάδα δ 20ός αιώνας. Καί ἀρχισε ἀπότομα». Πώργος Θεοτοκᾶς, Τετράδια ἡμερολογίου 1939-1953, Αθήνα 2005, σ. 112. Ο Θεοτοκᾶς, γεννημένος τό 1905, ἀναφέρεται στίς δεκαετίες τοῦ 1920 καί 1930.

6. Δημήτρης Τζιόβας, «Ο μύθος τῆς γενιάς τοῦ '30. Νεοτερικότητα, ἔλληνικότητα καί πολιτισμική ἰδεολογία», Αθήνα 2011, σ. 545.

ΑΓΓΕΛΟΣ ΔΕΛΗΒΟΡΡΙΑΣ: Τό διαρκές παρόν τοῦ πολιτισμοῦ

λος καί συνεργάτης του, Δημήτρης Πικιώνης (1887), πού μαζί με τὸν Παρθένη εἰσήγαγε τίς εὐρωπαϊκές ζωγραφικές πρωτοπορίες στὸν τόπο μας, παρουσιάζεται ἐκτενῶς. Ἀντίστοιχα, ὁ Μανώλης Ἀναγνωστάκης (1925), εἶναι ἀπό αὐτοὺς πού δλοκληρώνουν τὸν κύκλο στὸν τρίτο ὅροφο τοῦ μουσείου, ἐνῶ ὁ Τίτος Πατρίκιος (1928), μόνο τρία χρόνια νεώτερος, ἀπουσιάζει. Ἀμφότεροι ὅμως ἀνήκουν στὸ ἕδιο ποιητικό φεῦμα. Θά μποροῦσε ἐνδεχομένως κανεὶς νά ἐντοπίσει καί ἄλλα παραδείγματα «ἀστοχίας». Εἶναι φυσικό μιὰ τέτοιας κλίμακας ἀνθολόγηση⁷ νά παρουσιάζει δευτερεύουσας σημασίας προβλήματα, πού, ἔξαλλον, μποροῦν μὲ τὴ σειρά τους νά ἀποτελέσουν ἔναντιμα εὐρύτερων προβληματισμῶν. Τό ἐγχειρόημα, ἀπό τὴ φύση του, παραμένει ἀνοιχτό.

Ἡ παρουσίασθη δλῶν τῶν προσώπων εἶναι λιτή καί ἀκολουθεῖ τὸ ἕδιο πάντα σχῆμα. Παρατίθεται φωτογραφία τοῦ προβαλλόμενου προσώπου, πού συνοδεύεται ἀπό σύντομο βιογραφικό καί κάποια realia – χειρόγραφα, προσωπικά ἀντικείμενα καί φωτογραφικά στιγμότυπα ἀπό τὴ ζωὴ του, πού ἔμμεσα πλέκουν τὸν ἵστο τῶν διαπροσωπικῶν σχέσεων, κτλ. Πά τούς εἰκαστικούς καλλιτέχνες ὑπάρχει ἐπιπρόσθετα κάποια στοιχειωδῶς ἀντιπροσωπευτική παρουσίασθη ἔργων. Ἡ αἱσθηση πού ἀποκομίζει κανεὶς παραπέμπει στὸ ἔσφυλλισμα μιᾶς βιογραφικῆς ἐγκυλοπαίδειας. Θά μποροῦσε, βέβαια, ὅλο αὐτό τὸ ὑλικό νά ψηφιοποιηθεῖ καί νά εἶναι προσιτό στὸν θεατή ὡς εἰκονική πραγματικότητα. Ὁμως, ἀπό προσωπικές συζητήσεις μέ τὸν Ἀγγελο, γνωρίζω ὅτι ἦταν ἀντίθετος μέ τὴ χρήση πολυμέσων στὰ μουσεῖα. Πίστευε ὅτι αὐτά ἀποστρέφουν τὸ ἐνδιαφέρον τῶν θεατῶν ἀπό τὰ ἕδια τὰ ὑλικά ἐκθέματα. Καί εἶναι ἀλήθεια ὅτι ἡ αὑτα πού δέχεται κανεὶς ἀπό τὰ ἐκτιθέμενα ἀντικείμενα ζωντανεύει μιά ἐποχή, ἐνῶ, παράλληλα, ἡ ἀργή περιδιάβασθη ἐπιτρέπει στήν κριτική ματιά νά κάνει τὶς ἐπιλογές της καί –κυρίως– στὴ μνήμη νά κάνει τὶς συνδέσεις της καί τὶς στοχαστικές προσαρμογές της.

Ο Ἀγγελος τελικά, παρά τὴν ὅμοιολογημένη του ἀντίθεση στὸ κύμα τῶν ἀποδομήσεων, κατάφερε νά στήσει ἔνα μνημεῖο νέας ἀντίληψης γά τὴν πολιτισμική μας αὐτογνωσία· μή ἔξουσιαστικό καί μή μονοσήμαντο· μέ ἀπλά καί δοκιμασμένα μέσα. Παράλληλα, ἔχτισε ἔνα ἀφιέρωμα, μιά προσφορά ἀγάπης στὴ γενιά πού στάθηκε μέντοράς του. Ο ἕδιος, γεννημένος τὸ 1937, λίγα μόνο χρόνια πρὸ τοῦ ἔσπασει ὁ δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος, ὑπῆρξε ἔφηβος τὴ δεκαετία τοῦ '50, δηλαδή τὴν ἐποχή πού τὸ ἔργο τῆς ὑπό συζητηση γενιᾶς βρισκόταν σέ ἀνθιση, πα-

7. Ἀπό τὴν πρόσφατη προσωπικὴ μου ἐπίσκεψη στὸ μουσεῖο καί ἀπό τὶς σημειώσεις ποὺ κράτησα, τὰ πρόσωπα πού παρουσιάζονται εἶναι περίπου ἑκατόν πενήντα μέ ἑκατόν ἔξήντα καί συμπεριλαμβάνουν ἄνδρες καί γυναῖκες. Εἶναι μουσικοί, συνθέτες (ἔντεχνης, κλασικῆς καί λαϊκῆς μουσικῆς), μαέστροι, μουσικολόγοι, ἔθνομουσικολόγοι, ζωγράφοι, χαράκτες, γλύπτες, σχεδιαστές-σκιτσογράφοι-εἰκονογράφοι, φωτογράφοι, τεχνοκριτικοί, συγγραφεῖς, λογοτέχνες, ποιητές, φιλόλογοι, φιλόσοφοι, σκηνοθέτες θεατρού καί κινηματογράφου, θεατρικοί συγγραφεῖς, θεατράνθρωποι, ἥθιστοι, χορογράφοι, χορευτές, ἔνας καραγκιοζοπαίχτης, λαογράφοι, ἰστορικοί, ἰστορικοί τέχνης, ἰστορικοί λογοτεχνίας, ἀρχαιολόγοι, ἀρχιτέκτονες, πολεοδόμοι κ.ά.

φάγοντας έναν δραστικό λόγο σέ πολλούς τομεῖς. Ποίηση, λογοτεχνία, ζωγραφική, μουσική, θέατρο, κινηματογράφος, άρχιτεκτονική και βέβαια πολιτική. Μιά έποχή ευφορίας, δραματισμῶν και ζυμώσεων, κατά τὴν δποία, δπως ἔχει πεῖ χαρακτηριστικά δ Νίκος Κούνδουρος, στηνόταν «ἡ εἰκόνα ἐνός καινούργιου πολιτισμοῦ πού σκέπαζε σιγά-σιγά τὰ φαντάσματα τοῦ ἐμφυλίου»⁸. Σέ αὐτό τό κλίμα ἀνδρώθηκε δ "Αγγελος, δπως, ἔξαλλου, και ἐγώ λίγα χρόνια ἀργότερα. Τό πλαίσιο αὐτό παρέμεινε ἐνεργό γιά περίπου τρεῖς ἀκόμα δεκαετίες.

"Η Λίλα Μαραγκοῦ, στό πλούσιο σέ πληροφορίες γιά τὸν «ἄγνωστο» Δεληβορδιά ἄρθρο της στά Νέα τῆς Τέχνης⁹, ἀναφέρει δτι τό 1958, ἐπιστρέφοντας ἀπό τή Θεσσαλονίκη και τή θητεία του στήν ἐκεῖ φιλοσοφική σχολή τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου, «γκρίνιαζε, δικαίως, γιά τό ὅλον κλίμα τῆς ἐν Ἀθήναις φιλοσοφικῆς» και προτιμοῦσε «νά μήν πατάει» στίς παραδόσεις τῆς σχολῆς και νά τίς ἀντικαθιστᾶ μέ τίς διμιλεῖς-μαθήματα γιά τό κοινό στό «Ἀθήναιον». "Οταν διάβαζα τό συναισθηματικά φροτισμένο κείμενο τῆς Λίλας σκέφτηκα δτι θά μποροῦσα νά είχα γνωρίσει τόν "Αγγελο σέ κάποιο ἀπό ἐκεῖνα τά μαθήματα, πού μοῦ ἔχουν ἀφήσει ἐντονες ἀναμνήσεις και κάποιες πολύτιμες ἀφομοιωμένες γνώσεις. Ἐκεῖνος προχωρημένος φοιτητής και ἐγώ μαθητής. Ἐπτά χρόνια μεγαλύτερος μου δ "Αγγελος, μεγάλη διαφορά ὅταν ἀκόμα είναι κανείς ἀγουρος στά χρόνια, ἀλλά σκεδόν ἀμειλητέα ὅταν ώριμάζει. Ωστόσο, και ἀργότερα, ὅταν ἡ σχέση μας σταδιακά ἔδεσε, ἔξακολονθοῦσα νά τόν βλέπω σάν μεγαλύτερο. Σκέφτομαι πώς δέν ἦταν ἡ ἥλικια πού βάρανε στή συνειδησή μου –ἄλλωστε, δ "Αγγελος ἦταν κατεξοχήν ἀνθρωπος δίχως ἥλικια– ἀλλά τό ἔργο του.

Κύριο ἀντικείμενο τοῦ μουσείου πού ἔστησε δ Δεληβορδιάς στήν «Πινακοθήκη Γκίκα» είναι δ χρόνος, δπως ἄλλωστε ἰσχύει ὑπόρροητα γιά ὅλα τά μουσεῖα. "Ομως ἐδῶ τόν συναντᾶ κανείς στήν πιό ἄμεση ἐκφορά του: ἡμερομηνίες. Στά βιογραφικά ἡ σέ λεξάντες, νά ἀκολουθοῦν τήν ὑπογραφή σέ χειρόγραφα, νά ὁρίζουν τήν ἡμέρα και τήν ὥρα σέ κάποια ἀφίσα παράστασης, νά μετροῦν τόν ἀργό χρόνο τῆς ἔξορίας πάνω σέ ἔνα βότσαλο, νά ἐκπλήσσουν μέ τή χρονική συνύπαρξη μᾶς παρτιτούρας κλασικῆς μουσικῆς μέ μιάν ἄλλη ἀτονικής. Ἀναλυτικά σημεῖα στόν χρόνο, γιά μιά σύντομη σχετικά χρονική περίοδο, πού ζητοῦν σύνθεση μέσα ἀπό διασταυρώσεις και ἀλληλεξαρτήσεις.

Μέσα σέ αὐτό τό πνεῦμα σκέφτομαι δτι δ Ἰδιος δ Ἀντώνης Μπενάκης (1873) δέν ἀπείχε πολύ ἀπό τή «γενιά τοῦ '30». Πά παράδειγμα, είναι κατά μία περίπου δεκαπενταετία μεγαλύτερος ἀπό τόν Δημήτρη Πικιώνη (1887), τόν Κριστιάν Ζερβό (1889), τόν Ἀναστάσιο Όολάνδο (1887), τόν Γεράσιμο Στέρη (1887), τή Βούλα Παπαϊωάννου (1889) και, ἀντίστοιχα, μία είκοσαετία προγενέστερος τοῦ Σπύρου Παπαλουκᾶ (1892) και τοῦ Φώτη Κόντογλου (1895), τοῦ Πάννη Σκαρίμπα (1893)

8. Νίκος Κούνδουρος, *Μνήμη ἀπειθάρχητη. Ήμερολόγιο, Ἀθήνα 2016*, σ. 66.

9. Λίλα Μαραγκοῦ, δ.π.

ΑΓΓΕΛΟΣ ΔΕΛΗΒΟΡΡΙΑΣ: Τό διαρκές παρόν τοῦ πολιτισμοῦ

καὶ τοῦ Σωτήρη Σπαθάρη (1892). Γόνος ἀστῶν τῆς γαλουχιμένης στά ἵδεώδη τῆς Γαλλικῆς Ἐπανάστασης κοσμιοπολίτικης διασπορᾶς, πού μέ τή σειρά της ὑποδαύλισε τήν Έλληνική Ἐπανάσταση καὶ συνέβαλε στήν ἰδρυση τοῦ πρώτου ἐθνικοῦ κράτους στήν Εὐρώπη. Σύγχρονος μὲ προσωπικότητες ὅπως ὁ Ἰων Δραγούμης (1878), ὁ Περικλῆς Πιαννόπουλος (1869) καὶ ἄλλοι πού συνέβαλαν ἀποφασιστικά στή διαιμόρφωση μᾶς ἐθνικῆς ἴδεολογίας καὶ ταυτότητας ἵκανῆς νά στηρίξει τό ἀλτρωτικό τους ὄδαμα γιά μιά «Μεγάλη» Έλλάδα. Ἡ προσωπική του συλλογή, πού ἀπό τό 1929 ἀποτέλεσε τόν βασικό κοριό τοῦ νεοσύστατου μουσείου, κινοῦνταν, πιστεύω, συνειδητά στά πλαίσια αὐτῆς τῆς ἴδεολογίας. Αρχαῖα, ἔλληνιστικά (έλληνορωμαϊκά), μεσαιωνικά (βυζαντινά) καὶ λαϊκά τεχνουργήματα μαρτυροῦσαν γιά τή «συνέχεια» τῆς ἔξαπλωσης τοῦ «έλληνισμοῦ» καὶ τῆς ὁρθοδοξίας στήν Ἀνατολή, ἐνῶ οἱ παράπλευρες συλλογές (κοπτική καὶ ἴσλαμική) διηγούνται τήν εἰκόνα. Τήν ἴδια ἐποχή –δηλαδή, κατά τίς πρῶτες δεκαετίες τοῦ 20οῦ αἰώνα– ἡ ντόπια ἀστική τάξη ἀνακάλυπτε τή λαϊκή τέχνη καὶ μάθαινε νά ἐκτιμάει τή βυζαντινή, χωρίς νά τή θεωρεῖ ὀπισθοδρομικό κατάλοιπο τῆς Τουρκοκρατίας.

“Ολο ἀυτό τό ὄδαμα φτάνει σέ ἓνα τέλος μέ τή μικρασιατική ἥττα. Ο Πιῶργος Θεοτοκᾶς (1905) γράφει χαρακτηριστικά τό 1929 στό Ἐλεύθερο πνεῦμα: «οἱ πρεσβύτεροί μας βούλιαξαν στό λιμάνι τῆς Σμύρνης ὅχι μόνο τή δύναμή τους ἀλλά καὶ τά ἴδαινικά τους, καὶ τήν αὐτοπεποίθησί τους»¹⁰. Στήν ἀμέσως προηγούμενη σελίδα ἔχει ἐπισημάνει ὅτι «τήν ἐπομένη τοῦ πολέμου, ὅταν δλόκληρη ἡ Εὐρώπη ἀναθεωροῦσε τίς πνευματικές ἀξίες τῆς, ἐμεῖς δέν ἀναθεωρήσαμε τίποτα γιατί μᾶς ἔλειψαν οἱ δυνάμεις»¹¹. “Οταν γράφονται οἱ παραπάνω γραμμές, ὁ μοντερνισμός στήν τέχνη στήν Εὐρώπη εἶχε ἥδη κλείσει μά ἴστορία πενήντα, τουλάχιστον, χρόνων. Στίς παραγόντες τῆς δεκαετίας τοῦ '30 ἄρχισε νά ἀνακτᾶται ὁ «χαμένος χρόνος», ὅχι ὑπό τή μορφή μᾶς στείρας μύησης, ἀλλά μέ μιά προσπάθεια ἀνάδειξης τῆς ἔλληνικῆς πολιτισμικῆς ἴδαιτερότητας, γιά νά μπορεῖ, ὅπως λέει ὁ Δημήτρης Τζιώβας, «ἡ σύγχρονη Έλλάδα νά ἔχει μά ἀξιόλογη παρουσία στόν οἰκουμενικό πολιτισμικό ἀνταγωνισμό, χωρίς νά ἐπικαλεῖται διαρκῶς τό κλασικό τῆς παρελθόν»¹². “Ἐνα αἴτημα πού στή σημερινή παγκοσμιοποιημένη Έλλάδα, ἥχει σάν δυσάρεστο ἀνέκδοτο. “Ἐνα αἴτημα πού, ἥδη ἀπό τήν πρώτη μεταπολεμική γενιά εἴκαστικῶν, κυριώς, καλλιτεχνῶν, δηλαδή ἀνθρώπων περίπου συνομήλικων μέ τόν Δεληβορριᾶ, ἐγκαταλείφθηκε παντελῶς. Τόσο ἀπό αὐτούς πού θέλησαν νά κάνουν «καιρό» στό ἔξωτερικό ὅσο καὶ ἀπό ἐκείνους πού ἔμειναν «μέσα». Ἐπικράτησε ἡ λογική τῆς μύησης ἥ τῆς μιμητικῆς ταύτισης.

“Ο Ἀγγελος συνήθιζε νά λέει ὅτι, ὅταν ταξίδευε στό ἔξωτερικό γιά ἐπαγγελ-

10. Πιῶργος Θεοτοκᾶς, Ἐλεύθερο πνεῦμα, Ἐπιμέλεια: Κ. Θ. Δημαράς, Ἀθήνα 2009 [1929], σ. 63.

11. στό ἔδιο, σ. 62.

12. Δημήτρης Τζιώβας, ὁ.π., σ. 549.

Χρύσα Μαλτέζου, Κουβεντιάζοντας μέ τόν "Άγγελο

ματικές ἐπαφές, αἰσθανόταν «φανατικά» Ἐλληνας. Ἀνεξάρτητα ἀπό τίς προσωπικές πεποιθήσεις τοῦ καθενός μας, δέν ὑπάρχει ἀμφιβολία ὅτι ἡ εἰκόνα τῆς «συνέχειας» τοῦ ἐλληνικοῦ πολιτισμοῦ, μέσα ἀπό τίς ἀναγκαῖες προσμίξεις, προσαρμογές ἢ ἐνίστε καὶ ἀσυνέχεις, πού ἀναδύεται ἀπό αὐτό τὸ πολὺ ἴδιαίτερο μουσεῖο ἐκφράζει πλήρως τὸν δημιουργό του. Ἐπίσης, εἶναι γεγονός ὅτι ἡ «γενιά τοῦ '30» ἔδωσε στὸ συγκεκριμένο δραμα τὸ σφρίγος τῆς νεοτερικότητας καὶ τῆς προσαρμοστικότητας στίς ἐκάστοτε συνθήκες. Ἡ πράξη τῆς ἔνταξης ἀπό τὸν "Άγγελο τῆς ἴδιας αὐτῆς «γενιᾶς» πού τὸν ἀνέθεψε ώς ἐκθέματος στὸν κορμὸ τοῦ μουσείου, νομίζω ὅτι, πέρα ἀπό τιμητικό ἀφιέρωμα, ἐκφράζει τὴ βαθιά πίστη πού ὁ ἴδιος ἔτρεφε στὴ βιωσιμότητα αὐτοῦ τοῦ δράματος. Ἡ μελλοντική πορεία τοῦ ἐγχειρήματος πού ἐκεῖνος ἔστησε σάν τελευταῖο μεγάλο μουσειολογικό ἔργο¹³ ἀποτελεῖ μιά γόνιμη πρόκληση.

Αλέκος Βλ. Λεβίδης



Κουβεντιάζοντας μέ τόν "Άγγελο γιά τήν τέχνη καὶ τήν ίστορία

Οἱ δικοί του ἄνθρωποι, συνεργάτες, συνάδελφοι, μαθητές καὶ φίλοι, ἀποχαιρέτησαν μέ ἐπικήδεια καὶ ἄλλα συναφῆ γραπτά τὸν "Άγγελο, πλησιάζοντας, ὁ καθένας ἀνάλογα μέ τή γραφίδα του καὶ μέ τή σχέση πού τὸν ἔδενε μαζί του, ὅψεις τῆς πολύπλευρης προσωπικότητάς του: τοῦ κλασικοῦ ἀρχαιολόγου, τοῦ μελετητῆ τοῦ ἱεροῦ τοῦ Ἀμυκλαίου, τοῦ ιστορικοῦ τῆς τέχνης, τοῦ μουσειολόγου, τοῦ διευθυντῆ τοῦ Μουσείου Μπενάκη, τοῦ πανεπιστημιακοῦ δασκάλου, τοῦ ἀκαδημαϊκοῦ, τοῦ συνεργάτη, τοῦ φίλου, τοῦ «Ἀρχάγγελου τοῦ πολιτισμοῦ» ἢ τοῦ «πραγματοποιοῦ», ὅπως προσφυῶς τὸν είχαν ἀποκαλέσει. Τό δικό μου ἀφιερωματικό στή μνήμη του γραπτὸ θά τό ἐπικεντρώσω, μέ βοηθό τήν εὐεργετική ἀπόσταση τοῦ χρόνου πού ἀπομακρύνει μοιραῖα τὸν συναισθηματισμό, σὲ μιά πλευρά τοῦ "Άγγελου πού θεωρῶ σημαντική: τοῦ "Άγγελου στοχαστῆ, τοῦ "Άγγελου hominis universalis. Θυμίζω ὅτι ὁ δρός χαρακτηρίζει τὸν ἴδιανικό ἄνθρωπο τῆς Ἀναγέννησης πού διακρινόταν γιά τήν πολυγνωσία καὶ τό φιλοπερίεργο καὶ ἀνήσυχο πνεῦμα του.

Ο δρόμος μου διασταυρώθηκε μ' αὐτόν τοῦ "Άγγελου πολλές φορές στό βάθος τοῦ χρόνου. Συναντηθήκαμε στούς διαδόμιους καὶ τά ἀμφιθέατρα τοῦ Πα-

13. Πά ὅσο καιδό ἀκόμα ὁ Δεληγιβορριᾶς βριοκόταν στὸ τιμόνι τοῦ Μουσείου Μπενάκη ὑπῆρξαν καὶ ἄλλες νέες πρωτοβουλίες, ὅπως τό ἀνοιγμα τοῦ Μουσείου Παχνιδιῶν στὸ Παλαιό Φάληρο. Ωστόσο, γιά δλους τούς λόγους πού ἔξεθεσα παραπάνω, θεωρῶ ὅτι τό μουσεῖο τῆς Κριτικήτου ἀποτελοῦσε γιά τόν ἵδιο ξεχωριστή περίπτωση.