

“Οταν θύμως πιά ή γενιά του '30 μπροστά στὰ άδιέξοδα τῆς τυφλῆς και ἀχριτης μίμησης κάθε εὐρωπαϊκοῦ χωρίς τὸ σωτήριο ἔρμα τῆς αὐτογνωσίας –και αὐτὴ ή ἐποχὴ κράτησε κάπου ἐκατὸ χρόνια περίου ἀπὸ τότε ποὺ γίναμε ἐλεύθερο κράτος— κήρυξε μὲ τὸν τρόπο τῆς τὴν ἀνάγκη τῆς Ἑλληνικότητας, χρειάστηκε τουλάχιστον στὴν ζωγραφικὴ νὰ ἀρχίσουμε συλλαβίζοντας.

“Η Νίκη Καραγάτση θύμως, κομμάτι ἀπὸ τὴν σάρκα αὐτῆς τῆς γενιᾶς, ἔχω τὴν γνώμη πώς δὲν χρειάστηκε νὰ συλλαβίσει. Ὡταν ὥριμη και ἔτοιμη ἔξαρχης. Εἶχε τὴν Ἑλληνικὴ παιδεία ἀπὸ τὸ σπίτι της ποὺ δὲν πέταξε ὡς ἄχρηστη, τῆς εἶχε χαριστεῖ εὐαισθησία και ζωγραφικὸ ταλέντο. Εἶχε ζωντανὲς ὅλες τὶς μνήμες, ἀνοιχτοὺς δρίζοντες στὸν κόσμο και κριτικὴ ματιά.

Τὰ ἔργα της μολονότι μικρὰ σὲ διαστάσεις λάμπουν ἔσωθεν φῶς. Εἶναι τωρινά, μᾶς εὐφραίνουν, μᾶς παρηγοροῦν, μᾶς ὑπόσχονται.

“Οπου και ὃν τὰ δοῦμε μᾶς τραβοῦν σὰν μαγνήτης. Ἰσως γιατί περιέχουν στὸ βάθος τὴν πολιὰ συλλογικὴ γνώση, σύγχρονους ζωγραφικοὺς προβληματισμούς, τὶς δικές μας ἀγωνίες και χαρές, ὅλα χωνεμένα και δοσμένα μὲ εἰλικρίνεια και προσωπικὸ ὑφος, κτῆμα δικό της.

Ἐλπίζω και εὔχομαι τὸ ἔργο τῆς Νίκης Καραγάτση, ὅπως ἔχει συγκεντρωθεῖ στὸ λεύκωμα, νὰ προσφέρει ἔναυσμα γιὰ τὴν δική μας θεώρηση τῆς Ἑλληνικότητας ποὺ τὴν ἔχουμε ὅπως πάντα πολλὴ ἀνάγκη.

ΑΓΑΠΗ ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ

ΑΛΕΚΟΣ ΒΛ. ΛΕΒΙΔΗΣ

ΜΟΥ ΖΗΤΗΘΗΚΕ ΝΑ ΜΙΛΗΣΩ γιὰ τὴν Καραγάτση ὡς θύμοτεχνος. “Ενας ζωγράφος εἶναι ἵσως ὁ λιγότερο κατάλληλος νὰ «μιλήσει» γιὰ τὴν ζωγραφικὴ παρ’ ὅτι, κατὰ τεκμήριο, εἶναι σὲ θέση νὰ παρατηρεῖ διεισδυτικότερα ἔναν πίνακα.

Παρ’ ὅλα αὐτὰ θὰ κάνω μὰ προσπάθεια νὰ σᾶς κοινωνήσω ὅρισμένες σκέψεις ποὺ ἀλλωστε ἔχουν σὲ μεγάλο βαθμὸ καλυφθεῖ ἀπὸ τοὺς προηγούμενους θύμοτεχνές.

‘Η ούσιαστική γνωριμία μου μὲ τὸ ἔργο τῆς Καραγάτση ἔγινε μὲ ἀφορμὴ τὴν προετοιμασία αὐτοῦ τοῦ βιβλίου. Νωρίτερα μοῦ ἦταν γνωστοὶ κάποιοι σκόρπιοι πίνακές της ποὺ εἶχε τύχει νὰ συναντήσω καὶ ποὺ τοὺς ἀντιμετώπιζα πάντα μὲ σεβασμὸ γιὰ τὴν δύναμη ὑποβολῆς ποὺ ἔξασκοῦσαν πέρα ἀπὸ τὴν ταπεινὴ ἔξωτερικὴ θωριά τους, καὶ ἀκόμα, γιὰ τὴν ἴδιαίτερη ποιότητα τοῦ χρώματός τους.

‘Η ούσιαστικότερη συνάφεια μὲ τὸ ἔργο της μοῦ ἀποκάλυπτε σταδιακὰ τὸ ἥθος της. Ἐκ πρώτης ὅψεως πρόκειται γιὰ μὰ ζωγραφικὴ ἀπλὴ καὶ προσπελάσμη ποὺ δὲν ἀκινέται, δὲν ἐπιδεικνύει τεχνικές δεξιότητες, δὲν φαίνεται περίπλοκη ἢ νοηματικὰ ἐρμητική. Ἀς μὴ θεωρηθεῖ ὅμως πῶς μὰ τέτοια ζωγραφικὴ εἶναι ἐλαφριά, ἀβασάνιστη καὶ ἀφελής. Τὴν χαρακτηρίζει μὰ ἡθελημένη οἰκονομία μέσων ποὺ στοχεύει στὴν ἔκφραση τοῦ ούσιωδους.

‘Η Καραγάτση δὲν ὑποτάσσει τὴν ζωγραφικὴ τῆς ἔκφρασης στὴν *a priori* καλλιέργεια κάποιου εὔκολα ἀναγνωρίσμου προσωπικοῦ στύλου. Εἶναι τελείως ἀπαλλαγμένη ἀπὸ τὴν κενὴ ἀλαζονεία τοῦ φορμαλισμοῦ.

Ζωγραφίζει ἀπὸ ἀγάπη καὶ μὲ ἀγάπη τὸν οἰκεῖο της μικρόκοσμο : ἀνθρώπους, χώρους, τοπία, ἀντικείμενα καὶ μέσα ἀπὸ αὐτὴν τὴν ἀγάπη διαχέεται ἡ προσωπικότητά της στὸ ἔργο της. Σὲ καμία ὅμως περίπτωση ἡ ζωγραφικὴ της δὲν ἐκπίπτει στὸν συναισθηματισμό, δὲν γίνεται γλυκερή. Ἔνω τὰ θέματα ποὺ διαλέγει νὰ παραστήσει εἶναι ἐφήμερα, ρωπογραφικά, ἡ δύναμη τοῦ συναισθήματός της τὰ ἔξυψωνει στὸν χῶρο τῆς ποίησης, τοὺς προσδίδει τὴν αὔρα τοῦ μὴ πραγματικοῦ. Η ζωγραφικὴ τῆς Καραγάτση εἶναι ἀνθρωποκεντρική, ἀκόμα καὶ στὶς νεκρὲς φύσεις τὸ ἀνθρώπινο ἔχον εἶναι φανερό.

Τὰ χρώματά της κινοῦνται στὴ σκιερή καὶ θερμὴ πλευρὰ τῆς χρωματικῆς κλίμακας. Πέρα ὅμως ἀπὸ τὴν λυρικὴ καὶ ἀρμονική τους διάθεση ὑπάρχει μιὰ ἔνταση σ' αὐτὰ τὰ χαμηλότονα χρώματα. Εἶναι ἡ ἔνταση ποὺ νιώθει κανεὶς τὴν αὔγη ἢ τὸ σούρουπο, δταν στὸ λαμπερὸ μισόφωτο τὸ φῶς παλεύει νὰ ἀναδυθεῖ ἀπὸ τὸ σκότος, γιὰ νὰ φανερωθεῖ.

Εἶχα τὴν εὐκαρία λόγω τῆς συγκεκριμένης ἔκδοσης νὰ ἐντρυ-

φήσω στὴν πληθώρα τῶν σχεδίων της. Σχεδιάζει παντοῦ, στὸ ἔργαστήριο, στὸν δρόμο, στὸ καράβι γιὰ τὴν Ἀνδρο, στὸ καφενεῖο, στὴν κουζίνα, στὸ καθιστικό, στὴν ἐκδρομή, στὴν φιλική σύναξη, στὸ νοσοκομεῖο τὴν ὑστατη ὥρα. Πρόκειται λιγότερο γιὰ μιὰ συνεχὴ ἀσκηση σύμφωνα μὲ τὸ γνωστὸ ρητὸ τοῦ Ἀπελλῆ, *nulus dies sine linea*, καὶ περισσότερο γιὰ μιὰ διαδικασία ἔξοικείωσης-προσέγγισης τοῦ ἔμψυχου καὶ τοῦ ἄψυχου περιβάλλοντός της. Σχεδιάζει τὰ πορτρέτα τῶν νοσηλευτριῶν της στὸ νοσοκομεῖο στὸ Λονδίνο μὲ τὴν ἴδια συμπάθεια καὶ ἐνάργεια γιὰ τὴν ἀνθρώπινη κατάσταση μὲ τὴν δύοια σχεδιάζει τοὺς ἀγνωστοὺς συνεπιβάτες στὸ καράβι ἢ τοὺς ἀγαπημένους της στὸ σπίτι, δίχως δραματικὲς ἔξαρσεις, δίχως ἔξπρεσιονισμό.

Ἡ ζωγραφική της μέχρι τὴν τελευταία στιγμὴ εἶναι νηφάλια καὶ στρέφεται πρὸς καὶ ἀγκαλιάζει τοὺς ἄλλους. Στὴν ζωγραφικὴ πραγματικότητα τοῦ σήμερα, ὅπου περισσεύει ἡ φιλοδοξία καὶ ἡ κενότητα, ὅπου ὁ ναρκισσισμὸς μεταγράφεται ὡς προσωπικὸ ὄφος, ὅπου οἱ ἐγκεφαλικοὶ ἀκροβατισμοὶ ἔχουν ἐκδιώξει τὸ αἰσθήμα, ὅπου ἡ ἀγωνία ἔνταξης σὲ μιὰ διεθνὴ ἀγορὰ τείνει νὰ ἀφανίσει τὴν ἴδιομορφία καὶ τὴν διαφορετικότητα ἀλλὰ καὶ τὴν ζωγραφικὴ τὴν ἴδια, ἡ Καραγάτση ἀντιπαραθέτει τὴν οἰκείότητα τῶν χαμηλῶν τόνων, τὴν εὐρύτητα τοῦ μικρόκοσμού της, τὸ βάθος τοῦ αἰσθήματός της, τὴν εὔθραυστη δύναμη της. Σκεφθεῖτε, στὴν ἐποχὴ μας τολμάει ἀκόμα νὰ δηλώνει ὅτι μπορεῖ κανεὶς νὰ ζωγραφίζει καὶ αὐτὸ νὰ ἔχει μιὰ λυτρωτικὴ ἐπίδραση στὴν ἴδια, καθὼς καὶ σὲ μᾶς τοὺς ἄλλους.

Εὐχαριστῶ.

ΑΛΕΚΟΣ ΒΑ. ΛΕΒΙΔΗΣ

ΣΤΡΑΤΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ

Nίκη K.

ΜΕ ΤΗ ΝΙΚΗ ΚΑΡΑΓΑΤΣΗ καὶ τὴ ζωγραφική της γνωρίστηκα τὸ 1979. Τὰ ἔργα της ἔκποτε ἀσκησαν πάνω μου μιὰν ἀκατανίκητη ἔλξη. Κάθε φορὰ ποὺ δρισκόμουν μπροστὰ σ' ἓναν πίνακά της,